

ΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟΝ ΦΕΡΠΑΚΙ

‘Υπό Κ. Παλληκαροπούλου και Λ. Παπαδή

Ιστορικόν :

Στὸν Ἐλληνοϊταλικὸ πόλεμο κατέφευγαν οἱ χωρικοὶ στὸ σπήλαιο γιὰ νὰ φυλαχτοῦν ἀπὸ τοὺς βομβαρδισμούς. Ἀργότερα δτὰν γινόταν ἡ ὑποχρώση τῶν ἐλληνικῶν στρατευμάτων ἀπὸ τὴν Ἀλβανία λέγεται δτὶ χρησιμοποιήθηκε καὶ σὰν ἀποθήκη ὅπλων καὶ πυρομαχικῶν.

Μέσα στὸ σπήλαιο, πάνω στὸ πατάρι κοντὰ στὸ σημεῖο Ε βρίσκεται ἔνας ἀρκετά παχὺς σταλακτίτης πάνω στὸν δποῖο ἥταν καρφωμένος ἔνας κάλυκας πολεμικοῦ ὅπλου μὲ χρονολογίᾳ κατασκευῆς 1942. Ἐπίσης στὸν ἕδιο σταλακτίτη ἥταν χαραγμένες χρονολογίες τοῦ πολέμου καὶ δνόματα.

Τοποθεσία :

Τὸ σπήλαιο «Φερπάκι» βρίσκεται μεταξὺ τῶν χωριῶν Δαμασκηνιὰ καὶ Καστανόφυτο. Ἡ θέση του εἶναι σχεδὸν πάνω στὰ σύνορα Καστοριᾶς καὶ Κοζάνης. Ἀπέχει 3 χλμ. ἀπὸ τὴν Δαμασκηνιὰ καὶ ἔχει ΒΒΔ. διεύθυνση ἀπὸ ἑκεῖ. Οἱ δύο εἰσοδοὶ του βρίσκονται πολὺ κοντὰ στὸ χωματόδρομο, ποὺ δηγεῖ ἀπὸ τὴν Δαμασκηνιὰ στὸ Καστανόφυτο (ἀριστερὰ γι’ αὐτὸν ποὺ ἔρχεται ἀπὸ τὴν Δαμασκηνιὰ) σὲ δυὸ βυθίσεις ἀνεξάρτητες μεταξὺ τῶν καὶ σὲ ἀπόσταση 20 μ. ἡ μιὰ ἀπὸ τὴν ἄλλη.

Προσπέλαση :

Ἀπὸ τὴν Δαμασκηνιὰ μπορεῖ κανεὶς νὰ φθάσῃ στὸ σπήλαιο μὲ αὐτοκίνητο σὲ 20 λεπτὰ περίπου (δ δρόμος βρίσκεται σὲ πολὺ κακὴ κατάσταση). Ἐπίσης ὑπάρχουν καὶ μονοπάτια ποὺ δηγοῦν στὴν περιοχὴ τοῦ σπηλαίου (περίπου μία ὥρα μὲ τὰ πόδια). Οἱ ξένοις ἐπισκέπτης βρίσκει εὔκολα μὲ τὴν ὑπόδειξη ἐντοπίου τὴν σπηλιά, γιατὶ οἱ εἰσοδοὶ τῆς εἶναι πολὺ κοντὰ στὸν δρόμο καὶ ἀρκετά εύδιάκριτοι. Οἱ χωριανοὶ γνωρίζουν τὸ σπήλαιο καὶ μερικοὶ ἔχουν προχωρήσει ἐντὸς μέχρι τὸ σημεῖο Η περίπου.

Κλιμάκιο τῆς σπηλαιολογικῆς ἐπεσκέψθη τὸ σπήλαιο τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 1966 μὲ τὴν πρόσκληση τοῦ κ. Ἀριστείδη Μπακατίμη, δασκάλου τοῦ χωριοῦ Ζώνη, δ ὁποῖος καὶ πολὺ βοήθησε στὴν ἔξερεύνηση καὶ χαρτογράφησή του. Τὸ κλιμάκιο ἀποτελοῦσαν οἱ κ.κ. Κ. Παλληκαρόπουλος Λ. Παπάδης καὶ Ἀ. Κάτσαρης.

Ἐπειδὴ δὲν ὑπῆρχε δ κατάλληλος χρόνος δὲν τελείωσε ἡ ἔξερεύνηση καὶ ἡ χαρτογράφηση, καὶ οἱ διάφορες ἔρευνες (γεωλογικές, βιολογίας, ὑδρολογίας κ.ἄ.) ἔγιναν τελείως πρόχειρα.

Περιγραφὴ τοῦ σπηλαίου :

Τὸ σπήλαιο ἔχει δύο εἰσόδους Α καὶ Β ποὺ βρίσκονται σὲ δύο βυθίσεις ἀνεξάρτητες μεταξὺ τῶν, καὶ εἶναι σὲ δριζόντια ἀπόσταση 20 μ. ἡ μία ἀπὸ τὴν ἄλλη. Τὰ ἐπίπεδα προσανατολισμοῦ τῶν εἰσόδων εἶναι 90° καὶ 355°.

‘Η κατάβαση διπό τὴν εἶσοδο Α (ἀπ’ ὅπου καὶ μπήκαμε) εἶναι μεγάλη τῆς τάξης 45° ὥς 60° . Εἶναι διαστάσεων $1,50 \times 2$ σχεδόν πενταγωνική ἀψιδωτή.

Μπαίνοντας βρισκόμαστε μέσα σὲ ἔνα διάδρομο ποὺ παρουσιάζει πλάτη ὡς 10 μ. καὶ συνεχίζει ἀπό τὴν μιὰ μεριά στὶς 270° ἀνηφορικά καὶ στενεύει καὶ ἀπό τὴν ἄλλη μεριά στὶς 60° κατηφορικά καὶ διατηρεῖ πλάτος 6 : 10 μ. Οἱ κλίσεις τοῦ ἐδάφους εἶναι πολὺ μικρές.

‘Η ὁροφὴ σιγά σιγά χαμηλώνει μὲ μέσο ὕψος 2 μ. ὡς τὸ Ε σημεῖο, ὅπου βρίσκεται ἡ δεύτερη εἶσοδος. Ἀπό ἐκεῖ καὶ πέρα ὡς τὸ Ζ μεγαλώνει τὸ πλάτος τῆς αἰθουσας καὶ φθάνει τὰ $17-18$ μ., ἐνῷ τὸ ὕψος κυμαίνεται ἀπό 3,5 μ. μεταξύ Δ καὶ Ε ὡς 1 μ. κοντά στὰ ἀριστερὰ τοιχώματα γι’ αὐτὸν ποὺ εἰσέρχεται.

Πρὸς τὸ Ε εἶναι ἔνας πολὺ ώραῖος σταλακτιτικὸς δύκος ποὺ σχηματίζει σὲ δύο πατώματα ἔνα πατάρι ὕψους 1 μ. καὶ ἔνα μανιτάρι πού στηρίζεται πάνω στὸ πατάρι.

‘Από τὸ σημεῖο Ε ὡς τὸ Η παρουσιάζεται στὸ ἀριστερὸ τμῆμα τοῦ διαδρόμου πατάρι πλάτους ἀπό 1—7 μ. καὶ στὰ δεξιά ἄλλο πατάρι πλάτους 4—5 μ.

Δεξιὰ στὸ Ζ ὑπάρχει μία ώραία σειρά ἀπό 6 σταλακτιτικές κολῶνες. Τὰ ὕψη ὁροφῆς σ’ αὐτὸ τὸ τμῆμα εἶναι ἀπό 3 ὡς 1 μ. (πάνω στὸ πατάρι).

Τὸ νερό, ποὺ ρέει σ’ ὅλο τὸ μῆκος τοῦ σπηλαίου, βρίσκεται στὸ δεξιό μέρος μέχρι τοῦ Θ ἐκτὸς ἀπό μικρές παρεκκλήσεις.

‘Από τὸ Η ἀρχίζει νὰ χαμηλώνῃ ἡ ὁροφὴ καὶ στὰ 16 μ. μετά τὸ Θ εἶναι περίπου 1 μ. στὰ ψηλότερα μέρη (κατὰ μέσον δρο 0,70 μ.).

‘Η ὁροφὴ διασχίζεται παράλληλα στὰ τοιχώματα σχεδόν ἀπό μία ρωγμή. Μετὰ τὰ 16 μ. ἀπομακρύνεται ἀπότομα ἡ ὁροφὴ στὰ 2,5 μ., ἐνῷ τὸ πλάτος εἶναι 8 μ. Στὰ 23 μ. τὸ πλάτος αὐξάνει στὰ ἀριστερὰ καὶ γίνεται 10 μ. συνολικά.

Διαστάσεις :

‘Ανάπτυγμα μῆκους: (Τὸ σπήλαιο δὲν ἔχει ἐξερευνηθῆ δλο).

Μέγιστο πλάτος: 19 μ. κοντά στὸ Δ (ἀπ’ ὅσο μέρος εἶναι γνωστό).

·Ελάχιστο πλάτος: Λιγώτερο ἀπό 1 μ. (στὴν ἀρχὴν ἐνὸς μὴ ἐξερευνηθέντος κλάδου, δεξιά τοῦ 1).

Μέγιστο ὕψος: 3 μ. (ἐμπρὸς δεξιά τοῦ Ζ).

‘Η σπηλιὰ ἔχει διεύθυνση ἐλαφρῶς βορειοανατολική.

Θερμοκρασία:

‘Η θερμοκρασία στὸ «Φερπάκι» τὸν Απρίλιο τοῦ 1966 ἦταν περίπου στοὺς 140°C .

·Υδρολογία :

Σ’ δλο τὸ μῆκος τῆς σπηλιᾶς τρέχει νερό σὲ δχι μεγάλη ποσότητα καὶ μὲ λίγη δύναμη (Απρίλιος τοῦ 1966). Τὸ ποταμάκι βρίσκεται, ἐκτὸς ἀπό λίγες παρεκκλήσεις, στὰ δεξιά αὐτοῦ ποὺ εἰσέρχεται. Τὸ βάθος τοῦ νεροῦ εἶναι κατὰ μέσον δρο στοὺς 30 πόντους. Σὲ ώρισμένα σημεῖα δμως, δῆπου συγκεντρώνεται τὸ νερό πλησιάζει καὶ τὸ 1 μ.

‘Ο λίγος χρόνος δὲν ἔδωσε τὴν εύκαιρία γιὰ μελέτες σχετικά μὲ τὴν

ύδροιογια τῆς σπηλιᾶς, ἀναμφισβήτητα ὅμως σὰν ύπόγειος ποταμὸς πάρουσιάζει ἀρκετὸ ένδιαφέρον ἀπό τὴν ἄποψη τῆς ύδροιογίας.

Ἄξιοσημείωτον εἶναι ὅτι ὅχι πολὺ κοντά στὴν εἰσοδο βρέθηκαν ἀρκετὰ μεγάλα κομμάτια κορμῶν πλάτῃ στὸ νερό πού προδίδουν ὅτι ἄλλοτε ἔτρεχε τὸ ποταμάκι δυνατώτερα καὶ μὲ περισσότερο νερό, γιὰ νὰ τὰ ἔχει μεταφέρει, ἐκεῖ.

Βιολογία:

Μέσα στὸ σπήλαιο ζοῦνε ἄφθονες νυχτερίδες.

Τουρισμός :

Τὸ σπήλαιο εἶναι μᾶλλον ἀκατάλληλο γιὰ τουριστικὴ ἀξιοποίηση. Πάντως γιὰ τὸν σπηλαιολόγο παρουσιάζει πολὺ ένδιαφέρον, ὅπως καὶ ἡ περιοχὴ ἀπό γεωλογικῆς ἄποψης (ἀπολιθώματα κλπ.).

R É S U M É

LA GROTTE «FERPAKI»

par C. Palikaropoulos et L. Papadi

Cette grotte se trouve entre les villages. Damaskinia et Castanophito entre les préfectures de Kastoria et de Kozani. Elle fut employée pendant la guerre comme refuge des habitants et comme cache d'armes. La grotte posséde deux entrées et une petite rivière souterraine. Un corridor d'une longueur de 10 m. conduit dans une salle à riche décor stalactitique d'une longueur de 23 m. et d'une largeur de 19 m.