

# ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑ

## Δημήτριος Θεοδωρόπουλος

Στις θλιβερές στιγμές του άποικωρισμού του έργουν ένος ανθρώπου πού φρεύγει για πάντα όπο τη ζωή, ξεχνιούνται, όπο άνθρωπινη άδυναμία ισως, τα μικρυσλατάρώματά του. "Οσοι όμως είχαν τήν τύχη να γνωρίσουν όπο κοντά τὸν τακτικὸν καθηγητὴν τῆς Φυσικῆς Γεωγραφίας τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν Δημήτριο Θεοδωρόπουλο, ποὺ ή ζωή του έσπειρε στις 6 Ιουνίου 1976 λίγο πρὶν ἀπ' τὰ μεσάνυχτα, είχαν όπο πολὺ νωρίς διαπιστώσει ὅτι δὲν είχε παρὰ μίαν προτερήματα.

'Αξιοπρεπής καὶ ἀπλὺς στοὺς τρόπους καὶ γενικά στὴ ζωή, μὲ τὸ λεπτὸν αἰσθημα τοῦ χριοῦ, κέρδιζε πάντοιε ἀπό τὴν πρώτη στιγμὴ γνωστούς καὶ ἀγνώστους.

'Ο Δημήτριος Θεοδωρόπουλος μὲ πολυετὴ μετεκπαίδευση σὲ διάφορα Πανεπιστήμια τῆς Εὐρώπης, ήταν ὁ ἀκούραστος ἐπιστήμονας ποὺ γεύσιν τὴν ἵκανοποιησην πάντα μέσα ἀπό τὴν προσπάθεια τῆς ζευγανας, στὴν ἀναζήτηση τῆς ἐπιστημονικῆς υἱότητας.

Στὴ σύντομη σχετικὰ ζωὴ του, γεμάτη ἀπὸ εὐγενικές ἀνησυχίες καὶ συνεχὴ προσπάθεια, ποτὲ δὲν ἐπιζήτησε τὸ εὔκολο ἀνέβασμα στὴν ἐπιστημονικὴ ιεραρχία, ἐνῶ ὅταν ἔφθασε στὸ ὑψηλὸν ἀξίωμα ἔβαλε νέους στάχους ποὺ εἶναι βέβαιο ὅτι θὰ σημάδευναν τὴν ἐξέλιξη τῶν γεωλογικῶν ἐπιστημῶν στὴ χώρα μας.

Μὲ τὴ συμμετοχὴν καὶ συντελεστασην σ' ὅλες σχεδὸν τὶς ἐκδηλώσεις καὶ τοὺς ἀγῶνες τοῦ γεωλογικοῦ κόσμου ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν προθυμίαν στὴν ἐξυπηρέτηση τῶν συναδέλφων του μεμονωμένα, ὅσες φορές τοῦ ζητήθηκε κέρδισε κι αὐτῶν ἀπὸ πολὺ νωρίς τὴν συμπάθεια.

'Η ἐπιστημονικὴ του σκέψη λιτή ἀλλὰ μὲ φαντασία καὶ διορατικότητα, σὲ συνδυασμὸν, μὲ τὴν γήινοσομάθεια, τὴν ἐψητικότητα καὶ τὸν ἐνθουσιασμὸν ποὺ τὸν διάκριναν, ἔρχισε ἀπὸ πολὺ νωρίς νὰ ἀποδίδῃ καρποὺς καὶ θὰ ἀπόδιδε ἀκόμα περισσότερο ἄνδρα ἐν ἐφευγῇ τόσο νωρίς ἀπὸ τὴν ζωή.

Αύτὰ τὰ λίγα γιὰ τὸν τέλειο ἀνθρώπῳ πυν ἔχασαν οἱ δικοί του κι οἱ φίλοι του. τὸν ἐπιστήμονα ποὺ λέχασαν οἱ συνάδελφοί του, τὸν δάσκαλο ποὺ ἔχασαν οἱ μαθητές του.

'Ο Καθηγητὴς Δημήτριος Θεοδωρόπουλος γεννήθηκε στὴ Λειβαδειὰ Βιωτίας τὸ 1933.

Τὸ ἔτος 1951 ἀποφοίτησε ἀπὸ τὸ Λεόντειο Λύκειο Ἀθηνῶν ἐνῷ τὸ 1953 γράφτηκε στὸ Φυσιογνωστικὸ τμῆμα τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν ἀπ' ὅπου καὶ ἔλαβε τὸ πτυχίο του τὸ 1957.

Καθ' ὅλη τὴν διάρκεια τῶν σπουδῶν του ἡ ὥγιψη οὐψιαλῆς ἐπιδόσεως ὑπῆρξε ὑπότροφος τοῦ ΙΚΤ.

Κατά τὸ ἔτος 1960 διωρίσθηκε σὰν Γεωλόγος στὸ "Τήδογεωλογικὸ Τμῆμα τῆς Υ.Ε.Β. τοῦ Ὑπουργείου Γεωλογίας.

Κατὰ τὸ ἔτος 1961 ἔλαβε ὑποτροφία διαφορείας ἐνὸς ἔτους ἀπὸ τὸ Πολυτεχνεῖο τοῦ DARMSTADT τῆς Δ. Γερμανίας, ὅπου παρακολούθησε κύκλο γεωλογικῶν μαθημάτων. Κατὰ τὸ ἔτος 1962 ἔλαβε νέα ὑποτροφία ἀπὸ τὴν D.A.A.D. γιὰ τὸ Πανεπιστήμιο ERLANGEN - NURNBERG τῆς Δ. Γερμανίας ὃπου παρακολούθησε πλήρη σειρὰ γεωλογικῶν μαθημάτων μετὰ τὸ πέρας τῶν ὡρίων τοῦ ἀνετέθηκε ἀπὸ τὸν Καθηγητὴν B. V. FREYBERG ἡ ἐκπόνηση διδακτορικῆς διατριβῆς μὲ θέμα «STRATIGRAPHIE UND TEKTONIK DES ISTHMUS VON MEGARA».

Κατὰ τὸ ἔτος 1965 διωρίσθηκε Ἐπιμελητὴς στὴν "Ἐδρα Ορυκτολογίας - Ηειρογραφίας - Γεωλογίας τοῦ Ε.Μ. Πολυτεχνείου, ἐνῶ τὸ 1968 ἔγινε Διδάκτωρ (DR. RER. NAT.) τοῦ Πανεπιστημίου ERLANGEN/NURNBERG.

Κατὰ τὸ ἔτος 1969 πῆρε ἑτήσα ὑποτροφία καὶ ἐπισκέψθη τὰ Πανεπιστήμια BOCHUM, ERLANGE - NURNBERG καὶ KIEL, ὅπου ἐργάσθηκε πάνω σὲ εἰδικὰ θέματα ἔρευνης ἐνῶ παρακολούθησε εἰδικὰ μαθήματα καὶ διάφορα σεμινάρια.

Κατὰ τὸ ἔτος 1973 ἔγινε "Τριηγητὴς τῆς "Ἐδρας Φυσικῆς Γεωγραφίας τοῦ Ηανεπιστημίου Αθηνῶν, τὸ 1974 Εντεταλμένος Τριηγητὴς καὶ τὸ 1975 ἐκλέγεται τακτικὸς καθηγητὴς τῆς ίδιας "Ἐδρας.

Κατὰ τὸν χρόνο τῆς ὑπερεσίας τοῦ στὸ Ὑπουργεῖο Γεωλογίας ἀλλὰ καὶ ἀργότερα σὰν σύμβουλος διαφόρων ἑταῖρειῶν ἐκπόνησε σειρὰ μελετῶν πάνω σὲ θέματα Έργομοσάνης Γεωλογίας.

Στὸ Ε. Μ. Πολυτεχνεῖο, ὡργάνωσε γιὰ πρώτη φορὰ τὸ τμῆμα μελέτης ιζημάτων. Συμμετεῖχε στὴν ἐκπόνηση κοινῶν ἔρευνητικῶν προγραμμάτων μεταξὺ τεῦ Έργαστηρίου Φυσικῆς Γεωγραφίας καὶ ὄμιδων ἔργασίας τῶν Πανεπιστημίων BOCHUM, Βερολίνου, Βρυξελλῶν, τοῦ Πολυτεχνείου Μαδρίτης κ.ἄ.

Κατὰ τὸ 1974 κατόπιν προσκλήσεως πῆγε στὸ Μόναχο καὶ ἀνέπτυξε τὶς Έλληνικὲς ἀπόψεις γιὰ τὸν συντονισμὸν τῶν ἔργασικῶν τῶν διαφόρων ὄμιδων ἔργασίας. Εἶχε παρακολουθήσει τὶς ἔργασίες πολλῶν διεθνῶν συνεδρίων ἐνῶ σὰν Καθηγητὴς τοῦ ἀνατέθηκε ἀπὸ τὸ Γεωλογικὸ τμῆμα τοῦ Πανεπιστημίου Αθηνῶν ἡ δργάνωση τῶν παραδόσεων καὶ τῶν ἀσκήσεων τοῦ μαθήματος τῆς Φυσικῆς Ωκεανογραφίας στὸν μεταπτυχιακὸ κύκλο σπουδῶν γιὰ τὴν ἀπόκτηση τοῦ διπλώματος Ωκεανογραφίας, ἡ λειτουργία τοῦ ὄποιου ἀρχισε κατὰ τὸ 'Ακαδ. ἔτος 1975- 76.

Σὰν Διευθυντὴς τοῦ Έργαστηρίου, πιστεύοντας στὴν χρησιμότητα τῆς ἀνταλλαγῆς ἐπιστημονικῶν ἀπόψεων, προσκάλεσε ἀρκετοὺς διακεκριμένους ἐπιστήμονες νὰ δώσουν σειρὰ διαλέξεων στὸ Έργαστήριο τοῦ.

"Ηταν μέλος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς Ελληνικῆς Γεωλογικῆς Εταιρείας καὶ τῆς Ελληνικῆς Σπηλαιολογικῆς Εταιρείας.

'Η συγγραφικὴ δραστηριότητά του ἦταν ἐπίσης μεγάλη ἐνῶ πολλὰ ἀπὸ τὰ θέματά μας μὲ τὰ ὄποια ἀσχολήθηκε, ἐξετάζονταν γιὰ πρώτη φορὰ στὴν Ελλάδα.

H. M.