

ΣΠΗΛΑΙΟ «ΝΕΡΟΣΠΗΛΙΑ» ΚΟΚΚΟΤΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Α.Σ.Μ. 7517

από τον

Σ. ΚΙΡΔΗ

Μετά από πρόσκληση της Κοινότητας Κοκκοτών του νομού Μαγνησίας πραγματοποιήθηκε αποστολή από τα μέλη της Ε.Σ.Ε. Κίρδη Σταμάτη, Σταματιάδη Νίκο, Γαλανοπούλου Πόπη και Σταθακόπουλο Θεόδωρο, στις 27 και 28 Οκτώβρη 1988, με σκοπό την εξερεύνηση του σπηλαίου της περιοχής. Το σπήλαιο βρίσκεται στη θέση «Γκιούζι» και σύμφωνα με τη γνώμη των ντόπιων η ονομασία προέρχεται από τη λέξη «μπούζι» που σημαίνει κρύο. Το όνομα της σπηλιάς είναι «Νεροσπηλιά» γιατί σ' αυτή υπάρχει νερό. Πράγματι κατά την εξερεύνηση διαπιστώσαμε ότι πρόκειται για υπόγειο ποτάμι του οποίου η στάθμη αυτή την περίοδο βρισκόταν σε πολύ χαμηλό επίπεδο. Στην έξοδο του σπηλαίου υπήρχε ροή νερού, όχι όμως σε μεγάλη ποσότητα. Το νερό προχωρώντας εσωτερικότερα στο σπήλαιο κανόταν μέσα στη συσσωρευμένη άμμο και στις κροκάλες. Το σπήλαιο έχει εύκολη πρόσβαση. Στο δάπεδο εκτός από τα φερτά υλικά του ποταμού (κροκάλες, άμμο και χαλίκια) βρίσκουμε και ογκόλιθους που έχουν πέσει από την οροφή. Οι βράχοι αυτοί είναι από ασβεστολιθικό πέτρωμα αλλά και από ενδιαστρώσεις, πιθανά μαγνησιούχου, σκούρου πετρώματος. Επίσης υπάρχουν παλαιά αλλά και νεοσχηματισμένα κροκαλοπαγή πετρώματα στις όχθες της κοίτης του υπόγειου ποταμού. Παρατηρήθηκαν ακόμα θαλάσσια απολιθώματα διάσπαρτα στους ασβεστολίθους, κατά το πλείστον Ρουδιστές του Κρηνηδικού. Επίσης βρέθηκαν οστά τα οποία πρέπει να μελετηθούν.

Μια ακόμα παρατήρηση ήταν ότι διάφορες αίθουσες κατά καιρούς μετατρέπονται σε λίμνες ανάλογα με την ποσότητα του νερού που υπάρχει το ποτάμι. Σε απόσταση 250 μέτρα από την είσοδο συναντήσαμε μία λίμνη μήκους 6 μέτρων και την οποία περάσαμε με αντιστήριξη στα τοιχώματα που στο σημείο αυτό στενεύουν πολύ. Προχωρώντας συναντούμε και δεύτερη λίμνη την οποία παρακάμψαμε αφού αναρριχηθήκαμε στο ανώτερο τοίχωμα της λίμνης. Το κερσαίο τμήμα συνεχιζόταν όμοιο με το προηγούμενο. Σε μια τρίτη λίμνη που συναντήσαμε αναγκαστήκαμε να μπούμε στο νερό μέχρι την μέση για να προχωρήσουμε. Μετά από κερσαίο κομμάτι που ακολουθούσε συναντήσαμε

*La grotte «Nerospilia» de Kocoti-Magnissia
par S. Kirdis*



άλλη λίμνη, μεγαλύτερη και πιο βαθιά όπου πλέον χρειάζομασταν βάρκα για να προχωρήσουμε. Έτσι αποφασίσαμε να επιστρέψουμε αναβάλλοντας την ολοκλήρωση της εξερεύνησης για κάποια επόμενη φορά.

Υπάρχει αρκετός διάκοσμος στο σπήλαιο κυρίως από σταλακτίτες, οι οποίοι δυστυχώς στο πρώτο μέρος του σπηλαίου είναι κατεστραμμένοι. Παρατηρήθηκε μεγάλος αριθμός από νυχτερίδες, οι οποίες αυτή την εποχή βρίσκονται στο στάδιο της αναπαραγωγής. Υπάρχει ακόμα πληθυσμός άλλων μικροοργανισμών.

Το σπήλαιο είναι αξιόλογο αλλά η τουριστική του αξιοποίηση παρουσιάζει μεγάλα προβλήματα. Όπως όλα τα υπόγεια ποτάμια μπορεί να καταστεί επικίνδυνο για τους επισκέπτες σε περίπτωση ξαφνικής βροχόπτωσης και να καταστρέψει οποιαδήποτε κατασκευή γίνει για την τουριστική του αξιοποίηση. Φυσικά, λόγω της υψηλής στάθμης του νερού της βροχής, το σπήλαιο δεν μπορεί να είναι επισκέψιμο κατά την διάρκεια των χειμερινών μηνών.

Άλλο πρόβλημα παρουσιάζεται από το γεγονός ότι σε ορισμένα σημεία η οροφή του σπηλαίου δεν είναι από ασβεστόλιθο, όπως προαναφέρθηκε, και έτσι ο κίνδυνος απότομης αποκόλλησης και κατακρημνήσεων είναι αυξημένος. Πιθανά να είναι δυνατή η αξιοποίηση του πρώτου χερσαίου τμήματος των 250 μέτρων, μετά από σχετική μελέτη και την ολοκλήρωση της εξερεύνησης του σπηλαίου.