

**ΜΕΓΑΛΗ ΣΠΗΛΙΑ (GRASPILEA)  
ΟΧΤΩΝΙΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ  
από τον  
Θ. ΣΚΟΥΡΑ**

Στο πρόγραμμα ερευνώντων Ε.Ο.Τ. ήτανε και η Μεγάλη Σπηλιά της Οχτωνιάς. Το Δ.Σ. της Ε.Σ.Ε. ανέθεσε σε μένα την έρευνα γιατί την είχα ανακαλύψει από το 1975 όταν έγραφα τη μελέτη μου για τις οχυρώσεις στην Εύβοια.

Ξαναπάγια στις 25-6-1978. Η έρευνα της ολοκληρώθηκε στις 31-6 και την 1-7-1984. Την ομάδα αποτελούσαν και οι Γιώργος Αθανασίου, Γιώργος Μοσχονάς και Βασίλης Παπαδόπουλος. Πρέπει να ευχαριστήσουμε τον Πολιτιστικό Σύλλογο της Οχτωνιάς του Πρόεδρο της Κοινότητας, και ιδιαίτερα το φίλο Γιάννη Κρόκο, που μας βοηθήσανε και μας φίλοξενήσανε.

**Το χωριό:** Η Οχτωνιά είναι χωριό της περιοχής Κύμης και απέχει 50 χλμ. από την Ερέτρια και 72 από τη Χαλκίδα. Ο δρόμος είναι καλός. Το χωριό αποτελείται από τέσσερις συνοικισμούς, την Παναγιά, το Πανωχώρι, το Κατωχώρι και τ' Αλώνια. Η Οχτωνιά είναι πολύ παλιό χωριό όπως μαρτυράνε τα ευρήματα της περιοχής και τα μνημεία της. Αν το όνομα του χωριού ήτανε πάντα έτσι, δεν μπορούμε να το βεβαιώσουμε γιατί η παράδοση, που έχει μείνει ως τώρα και τη διηγούνται όλοι στο χωριό, μιλάει για σύλληψη και μεταφορά των κατοίκων από τους πειρατές. Ξέμεινε μόνο μια γυναίκα με τα παιδιά της, που ήτανε οχτώ νιοί και μία νια, και κατάφερε να τα κρύψει. Αυτή εγκαταστάθηκε σε πιο ασφαλισμένο μέρος, στο θουνό που είναι πάνω από το Πανωχώρι, και σιγά-σιγά δημιουργήθηκε το σημερινό χωριό, που από τους οχτώ νιους και τη μια νια πήρε τ' όνομά του.

Η κατοίκηση της περιοχής έχει αρχίσει από τη Νεολιθική εποχή, όπως μας βεβαιώνουν τα κατά καιρούς ευρήματα (Α. Σάμψων 1980<sup>a</sup>, 1980<sup>b</sup>). Στη Μεσαιωνική εποχή υπήρξε άνθιση της περιοχής αυτό αποδείχνουν τα μνημεία που σώζονται. Σε λόφο που είναι λίγο έξω από το συνοικισμό Αλώνια, δεξιά του δρόμου και που έχει υψόμετρο 365 μ. υπάρχει μεσαιωνική οχύρωση – Κάστρο – που εξουσιάζει όλο τον κόλπο της Κύμης και μεγάλο τμήμα του Αιγαίου (Θ. Σκούρας 1975).

Ακόμα υπάρχει το Μοναστήρι του Αγίου Δημητρίου το επωνομαζόμενο του Καταρράκτη, που ήτανε πολυάνθρωπο, και το Καθολικό του είναι ακόμα στολισμένο με τοιχογραφίες άριστης τέχνης που διατηρούνται σε πολύ καλή κατάσταση, εκτός απ' αυτές του βορει-

«*Megali Spilia» («Graspilea») de Ochtonia, Eubée  
par T. Scouras*



Η είσοδος της σπηλιάς.

νού τοίχου που έχουνε υποστεί τις συνέπειες της υγρασίας. Από τη χρονολογία της πληρωμής των εξόδων για την αγιογράφησή του βγαίνει το συμπέρασμα ότι το Μοναστήρι προϋπήρχε του 1633 αφού απ' αυτή τη χρονιά ως το 1636 γίνονταν οι τοιχογραφίες της εκκλησάς. Εκεί που ισχυρίζονται οι κάτοικοι ότι, σύμφωνα με την παράδοση, ήτανε το αρχικό χωριό τους, κάτω στο Καρβούνι, υπάρχει η εκκλησιά του Αγίου Ιωάννου για την οποία λένε ότι ήτανε το Καθολικό του Μοναστηριού του Παπαθλασά. Στη βυζαντινή αυτή εκκλησιά υπάρχει εντοιχισμένη πλάκα με τη χρονολογία 1446. Υπάρχουν και λίγοι που υποστηρίζουν ότι η καταγωγή των κατοίκων είναι Πληλιορίτηκαι το πρώτο χωριό είχε γίνει από καταδιωγμένους Πληλιορίτες το 1400-1450 μ.Χ.

Ονομασία Κάστρου και Σπηλιάς: Το Κάστρο της Οχτωνιάς σημειώνεται σε όλους τους χάρτες των παλιών γεωγράφων και περιπηγτών με το όνομα *Graspilea* που σημαίνει Μεγάλη Σπηλιά. Όταν το 1967 φωτογραφούσα και κατέγραφα την οχύρωση αυτή, μια από τις 115 που υπάρχουν πάνω στην Εύβοια, (Θ. Σκούρας 1975), προσπάθησα να βρω την αιτία της ονομασίας αυτής, γιατί είναι φανερό ότι η οχύρωση αυτή, για να ονομαστεί έτσι, θα είχε κάποια σχέση με κάποια μεγάλη σπηλιά. Το 1975, όταν έγραφα τη μελέτη μου για τις οχυρώσεις στην Εύβοια, είχα ήδη γίνει σπηλαιολόγος και έκανα συστηματική έρευνα για την ταυτότητα της ονομασία της οχύρωσης αυτής.

Τότε ανακάλυψα ένα δρόμο φτιαγμένο με καλντερίμι, που ξεκίναγε από το Κάστρο και προχωρούσε προς το συνοικισμό Πανωχώρι. Ήτανε πολύ, σχεδόν τελείως, καταστραμμένος στο τμήμα αυτό, αλλά πολλά στοιχεία του σώζονταν ως το 1975. Από το Πανωχώρι



Οστά και όστρακα πάνω στο βρυσό. Όλα τα πήρανε οι ξένοι.

όμως και μετά έχει διατηρηθεί καλά και έχει, ανάλογα με το πέρασμα, πλάτος από 1-4 μ. Οι παρυφές του είναι προστατευμένες από μεγάλες πέτρες χωρίς συνδεποκό υλικό, λαξευμένες, κυρίως πολυγωνικές.

Αυτός ο δρόμος αφού περάσει μια βρύση που τρέχει ολοχρονίς, συνεχίζει προς τη θέση Ασκάλα όπου περνάει πλάι σ' ένα εικονοστάσι καθώς και από το πάνω μέρος της εισόδου της σπηλιάς που τη θέση της προσδιορίζει μια μεγάλη συκιά, η μοναδική της περιοχής.

Ο δρόμος ύστερα στενεύει και γίνεται μονοπάτι, μπορούμε να πούμε, που κι' αυτό το είχανε φροντίσει στρώνοντάς το με καλντερίμι, όπως φαίνεται στα τμήματα που δεν έχουνε χαλάσει απ' το χρόνο, και με προσδιορισμένες παρυφές από μεγάλες και μικρές πέτρες. Τελείωνε κάτω στη θάλασσα, σ' ένα φυσικό λιμάνι στη θέση Καρβούνι.

Αυτά δείχνουν ότι το επίνειο της οχύρωσης ήταν στο Καρβούνι και ο δρόμος αυτός είχε φπαχτεί για την επικοινωνία με το Κάστρο. Στο δρόμο τους οι κάτοχοι ή οι κατασκευαστές του Κάστρου ανακαλύψανε τη σπηλιά την οποία χρησιμοποιήσανε και σαν ενδιάμεσο σταθμό αλλά και σαν εργαστήριο, αφού έχουνε σε μια του αιθουσα λαξεύσει δυο μεγάλους σπαλαγμίτες και τους έχουνε μετατρέψει σε καμινευτήρια που θα περιγράψουμε κατά την περιδιάθαση της σπηλιάς.

Έτσι ονομάσανε την οχύρωση Graspilea και μ' αυτό το όνομα την αναγράφουν στους παλιούς χάρτες και απ' αυτό το όνομα της οχύρωσης ονοματίσαμε κι' εμείς τη σπηλιά μια και δεν είχε άλλο όνομα.



Σπίλαιο «Μεγάλη σπηλιά», Οχτωνιάς. Οστά και όστρακα γύρω απ' το βωμό. Όλα τα πήρανε οι ξένοι.

**Προσπέλαση:** Δυο δρόμοι οδηγούν στη σπηλιά. Ο ένας και καλύτερος, είναι ν' ακολουθήσει κανείς το καλντερίμι από το συνοικισμό Πανωχώρι και να φτάσει στη σπηλιά μετά μια ώρα πορεία, απολαμβάνοντας και λίγη ξεκούραση στη βρύση με το κρύο νερό κάτω από τα μεγάλα πλατάνια. Αυτός ο δρόμος είναι σχεδόν επίπεδος με λίγες μόνο ανηφόρες αλλά και με ωραία θέα σ' όλη τη διάρκεια της διαδρομής.

Ο άλλος δρόμος είναι να πάρεις το μετά τη σπηλιά μονοπάτι αρχίζοντας από το δρόμο, που τώρα ανοίχτηκε, λίγο πιο πάνω από τη θάλασσα κοντά στη θέση Καρβούνι. Όμως είναι κουραστικός γιατί είναι διαρκής ανάβαση και δεν υπάρχει τίποτα που να φτάχνει ίσκιο αν θελήσεις να ξεκουραστής. Κάναμε και τις δύο αυτές διαδρομές και συνιστούμε την πρώτη χωρίς καμιά επιφύλαξη.

**Η σπηλιά:** Πλάι στο εικονοστάσι, σε 380 μ. υψόμετρο μια μεγάλη και πολύκλαδη συκιά κλείνει σχεδόν όλο το μεγάλο  $4,50 \times 2$  μ. στόμιο της σπηλιάς. Δένουμε το σχοινί γύρω από το εικονοστάσι και με τη θοίθειά του κατεβαίνουμε τα 2,60 μ. για να βρεθούμε στην πρώτη αίθουσα.

Τίποτα το ιδιαίτερο από άποψη στολισμού. Τίποτα δεν υπάρχει, εκτός από λίγα δείγματα σταλακπικού υλικού. Εκείνο όμως που εντυπωσάζει είναι η ύπαρξη ενός μεσαιωνικού τοίχου φπαγμένου με ξερολιθιά, που έχει ύψος 1,45 μ. από το μέρος της σάρας και μάκρος 3 μ. και είναι ημικυκλικός. Ο τοίχος αυτός είναι φπαγμένος για να συγκρατεί το έδαφος της πρώτης αίθουσας γιατί μετά τον τοίχο είναι μια άλλη αίθουσα με σάρα που

μόνο αν κρατέσαι από ένα σχοινί μπορείς να την κατεβείς για να την δεις και να δεις και μια άλλη που είναι στη συνέχειά – της.

Η αίθουσα με τη σάρα στο τέλος της των 19 μ. περίπου είναι 7 μ. πιο χαμηλά από το επίπεδο της εισόδου. Η οροφή της είναι 3 μ. ψηλή αλλά δεν υπάρχει ούτε το παραμκρό δείγμα σταλακτικού υλικού. Μόνο η σάρα και στο τέλος μεγάλες πέτρες και βράχια.

Η τρίτη αίθουσα είναι συνέχεια αυτής με τη σάρα και μεταξύ τους ενώνονται με ένα στενό πέρασμα που βρίσκεται στα δεξιά καθώς τελειώνει η αίθουσα με τη σάρα. Η τρίτη αίθουσα είναι σχεδόν κυκλική και ενώ στο πρώτο μισό σχεδόν τμήμα της, στέκεσαι όρθιος, στο άλλο μισό η οροφή χαμηλώνει τόσο που μόνο σκυφτός ή έροπντας μπορείς να περάσεις ανάμεσα από πολλούς σταλαγμίτες και μικρές κολόνες ως να φτάσεις σ' ένα στόμιο μικρό, αδιαπέραστο, απ' το οποίο γίνεται το πέρασμα των νερών. Το σημείο που είναι αυτό το αδιέξοδο ανποτοιχεί εξωτερικά σε μια ρεματιά. Στην αίθουσα αυτή το έδαφος είναι λασπώδες και υπάρχει αρκετή σταγονορροή. Η διάμετρος, η πιο μεγάλη, αυτής της κυκλικής σχεδόν αίθουσας είναι 7,30 μ. περίπου.

Ξαναγυρίζουμε στην αίθουσα με τη σάρα και βλέπουμε ένα μακρύ βράχο που την χωρίζει σε δυό μέρη, στο μήκος της, όχι όλη, αλλά ως τα 8,70 μ. Πίσω απ' αυτόν το βράχο μπορείς να προχωρήσεις ως τον τοίχο της ξερολιθιάς. Μερικοί άλλοι βράχοι που είναι εκεί κλείνουν για τον άνθρωπο, όχι όμως και για τα νερά, την επικοινωνία με μια άλλη μικρή αίθουσα που είναι αδιαπέραστη, με πολύ κατηφορικό έδαφος που καθώς δείχνουν τα πράγματα, τα νερά απ' τις άλλες πις πιο ψηλά αίθουσες, περνάνε απ' εκεί για να καταλήξουνε στη σάρα και στη στρογγυλή αίθουσα.



Καμινευτήριο στην 4η αίθουσα.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΜΕΓΑΛΗ ΣΠΗΛΙΑ - GRASPILEA -

ΣΩΤΩΝΙΑ - KARΥΣΤΙΑΣ - ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΣΜ.6584

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ: Β.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Γ.ΜΟΣΧΟΝΑΣ

Γ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ: Θ.ΣΚΟΥΡΑΣ



Η πρώτη αιθουσα, αυτή που πατάμε μόλις κατεβούμε τη βαραθρώδη είσοδο της σπηλιάς, είναι όλο βράχια με ελάχιστα δείγματα σταλαγμιτικού υλικού. Αν μπεις ανάμεσα στη συκιά και τα βράχια, εκεί που αρχίζει η ξερολιθιά, περνώντας ανάμεσα από τα πυκνά κλαδιά και τις παραφυάδες της συκιάς, βρίσκεις μια ευρύχωρη είσοδο που οδηγεί σε ένα στενό διάδρομο μήκους 8 μ. περίπου, με το δάπεδό – του πιο χαμηλά ακόμα από της αιθουσας εισόδου. Στο τέλος του αριστερά αυτός ο διάδρομος έχει ένα άνοιγμα 1,50 μ. που όταν ανεβείς το βράχο, γιατί είναι πιο ψηλά το άνοιγμα από το έδαφος του διαδρόμου, μπαίνεις σε μια άλλη τέταρτη αιθουσα.

Τούτη εδώ η αιθουσα παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον γιατί μας δείχνει το τρίτο, μετά το δρόμο και τον τοίχο, δείγμα χροιμοποίησης της σπηλιάς από τον άνθρωπο. Ακόμα ότι η χροιμοποίηση αυτή γινόταν από τους ανθρώπους του μεσαίων, τους κύριους του Κάστρου.

Το έδαφός της είναι πολύ ανώμαλο εξ αιτίας των βράχων, των σταλαγμιτών και άλλων υλικών. Το μήκος της είναι περίπου 12 μ. και το μεγάλες και μικρές, σταλαγμίτες σε διάφορα σχήματα και σταλακτίτες σαν παραπετάσματα στους τοίχους που έχουνε διάφορα χρώματα, δίνοντας εικόνα που είναι χαρά των ματιών.

Σπν ανατολική πλευρά αυτής της αιθουσας, σε δυο σημεία κάπως πιο ξεκάθαρα από φερτά και άλλα υλικά, υπάρχουν δυο σταλαγμίτες που ο ένας έχει διάμετρο 0,55 μ. και ο άλλος 0,50 μ. Είναι φανερή η ανθρώπινη επέμβαση σ' αυτούς. Έχουν κοπεί και μετά τους έχουνε σκάψει έτοι ώστε να δημιουργηθεί, μέσα στον όγκο τους, κοιλωμα καθώς και ρύση, στο πιο χαμηλό σημείο της κοιλότητας. Γύρω τους υπάρχει καρβουνόσκονη, σαφέστατα δείγματα φωτιάς, και εκεί βρεθήκανε και πολλές σκουριές, κομμάτια μικρά και μεγάλα. Οι κατασκευές στους σταλαγμίτες και τα ευρήματα μας πείσανε ότι οι δύο αυτοί μεγάλοι σταλαγμίτες είχανε μετατραπεί σε καμινευτήρια που ασφαλώς τα διούλευαν οι στραπωτικοί κύριοι του μεσαιωνικού Κάστρου.

Έχουμε δηλαδή άλλη μια απόδειξη της σύνδεσης Κάστρου - σπηλιάς που μας είναι στοιχείο για την ονομασία της οχύρωσης Graspilea. Τα ευρήματα έχουν παραδοθεί από τις προηγούμενες επισκέψεις μας στη σπηλιά, στον Έφορο Αρχαιοτήτων Εύβοιας κ. Αδαμάντιο Σάμψων. Μια μικρή δίοδος στην ΝΔ πλευρά οδηγεί σε δυο μικρές διακλάσεις και συνεχίζει σε πηγάδι αδιαπέραστο. Από την εξέταση όμως της περιοχής φαίνεται ότι το πηγάδι αυτό παροχετεύει τα νερά προς την κατεύθυνση της σάρας.

Ξαναγυρίζουμε στην αιθουσα της εισόδου.

Στην ΒΑ πλευρά της υπάρχει άνοιγμα 2 μ. που είναι 0,70 μ. ψηλότερα από το δάπεδο της και οδηγεί σε μια πέμπτη μικρή αιθουσα με μήκος 9 μ. Αριστερά υπάρχει μια μεγάλη κολόνα και προς το τέλος της άλλη μιά. Σ' αυτή την αιθουσα βρίσκομε ένα βάτραχο που ζει στη σπηλιά πολλά χρόνια αφού στις προηγούμενες επισκέψεις μου τον είχα ξαναδεί. Είναι βάτραχος που έπεσε στη σπηλιά, δεν μπορεί να βγει και τρέφεται τώρα με δολικόπιδα και άλλα σπιλαιόθια έντομα. (P. Boudou-Saltet κ.ά. 1978).

Στην άλλη άκρη αυτής της μικρής αιθουσας, χαμηλά, ίσα με το δάπεδο, ένα στενό  $0,50 \times 0,50$  μ. σωληνωτό πέρασμα μήκους 2 μ. περίπου, μας οδηγεί σε έκτη μικρή αιθουσα καταστόλιστη. Μόλις σπκωθούμε από το μικρό τούνελ, δυο μεγάλες κολόνες μας κλείνουν το δρόμο. Στο άνοιγμα μισού μέτρου που αφήνουν μεταξύ τους πρέπει να στριμωχτείς για να περάσεις. Κι' άλλες δυο κολόνες δεξιά μας και σταλαγμίτες μαζί με σταλακτίτες που κρέμονται από κάθε σημείο, μας κάνουν να καιρόμαστε την ομορφιά του του μικρού χώρου.

Έρευνα στο χαμπλά με το φανάρι δεν μας δείχνει καμιά διέξοδο. Ψηλά όμως σε ύψος 2,20 μ. βλέπουμε ένα μεγάλο άνοιγμα σα μονόφυλλη πόρτα και στη βάση του ένα σταλαγμήτικό μήποτε 0,40 μ. ύψος και αρκετά χοντρό για να στηριχτούμε. Δοκιμάζουμε και με τη βοήθεια του ενός στον άλλον ανεβαίνουμε.

Βρισκόμαστε στην 7η και πιο μεγάλη αίθουσα που ξεπερνάει σε έκταση τα τετρακόσια τετραγωνικά μέτρα.\*

Εντυπωσιάζει ο στολισμός αυτής της αίθουσας. Μεγάλες κολόνες σταλαγμίτες και σταλαχτίτες σε πλήθος σχέδια και χρώματα. Βράχοι πολλοί και μια οροφή καταστόλιστη που πότε χαμπλώνει και σ' αναγκάζει να διπλώνεσαι για να περάσεις κάτω από τους σταλαχτίτες και πότε ψηλώνει και στρέφοντας το κεφάλι αντκρύζεις ένα πλήθος σχέδια και χρώματα.

Στο βάθος, στο πιο ψηλό σημείο, εκεί που σχηματίζεται ένα πλάτωμα, ένας σωρός με σταλαγμίτες πάνω του. Όμως τούτος ο σωρός θέλει προσοχή και έρευνα. Δεν μοιάζει να είναι από υλικό σταλαγμητικό, ούτε κρύβει κάποιο βράχο. Είναι υλικά που σιγά-σιγά κάπι αλλο σε κάνουν να σκεφτείς. Πλησιάζουμε. Πάνω στο σωρό κι ένα γύρω απ' αυτόν, σ' όλο το πλάτωμα, πλήθος από όστρακα αλειμμένα με σταλαγμητικό υλικό και ένα άλλο πλήθος από κόκκιλα ανθρώπων και ζώων, κι αυτά αλειμμένα με σταλαγμητικό υλικό.

Η θέση, το σκήνα και προαπαντός η συγκέντρωση όλων αυτών των αρχαιολογικών και παλαιοντολογικών ευρημάτων πάνω και γύρω από το σωρό·αυτό που οι διαστάσεις του είναι 2 μ. μήκος, 1,50 μ. πλάτος και 1,50 μ. σχεδόν ύψος, μας κάνει να συμπεράνουμε όποι ο σπηλιά σε πολύτερες εποχές ήτανε λατρευτή και εκεί ήτανε ο θωμός.

Όλα αυτά τα ευρήματα υπήρχαν εκεί στις δύο προηγούμενες επισκέψεις μου και ευτυχώς, μετά από παράκληση του Έφορου Αρχαιοτήτων Αδαμ. Σάμψων, είχα πάρει μερικά κομμάτια που του τα παράδωσα για μελέτη. Γράφω «ευτυχώς» γιατί σ' αυτή την τελευταία μας έρευνα δεν βρήκαμε ούτε ίχνος οστού ή οστράκου από το πλήθος που υπήρχε γύρω από το θωμό. Τουναντίον βρήκαμε σημάδια επίσκεψης αλλοδαπών στη σπηλιά, όπως σταυρούς, βέλη και την επιγραφή ΞΙΤ με κόκκινη μπογιά·πάνω στους σταλαχτίτες στο μέσα μέρος της εισόδου αυτής της αίθουσας, αλλά και σε άλλα σημεία. Μας το βεβαιώσανε και οι κάτοικοι ότι, δύο μήνες πριν, ένα ζευγάρι αλλοδαπών είχε πάει στη σπηλιά. Είναι πλέον βέβαιο ότι αυτοί μαζέψανε όλα τα ευρήματα. Στο τέλος αυτής της αίθουσας, πίσω και δεξιά από το θωμό, αρχίζει μια άλλη σάρα απότομη·που στενεύει διαρκώς μέχρι που γίνεται απέραστη από άνθρωπο. Στην αίθουσα αυτή σε πολλά σημεία υπάρχει σταγονορροϊδή.

Πανίδα: Μέσα στη σπηλιά εκτός από το βάτραχο, ζουν αράχνες και μυριάποδα. Ακόμα δολικόποδα που, καθώς διαπίστωσε η κ. P. Boudou-Saltet του Πανεπιστημίου της Toulouse, είναι νέο είδος και γρήγορα θα έχουμε τη μελέτη του δημοσιευμένη.

Μια διαπίστωση που για πρώτη φορά κάνω σε σπηλιά της Εύβοιας: Δεν βρήκαμε καμιά φορά υγκυτερίδες ούτε γκουνανό και μείναμε με την απορία πώς αυτή τη σπηλιά οι υγκυτερίδες δεν την καταδέχτηκαν για να φωλιάσουν.

Ευρήματα: Όπως πιο πριν γράφω, μέσα στη σπηλιά στο θάλαμο των καμινευτηρίων βρέθηκε σκουριά και υπολείμματα φωτιάς.

Στην αίθουσα του θωμού υπήρχαν πλήθος οστών ζώων, κυρίως βοοειδών, ανθρώπων (νεότερης εποχής) και όστρακα αγγείων που μετά από τη μελέτη τους από τον αρχαιολόγο Άδ. Σάμψων είναι της 4ης χιλιετίας π.Χ., δηλαδή της Τελικής Νεολιθικής. Υπάρχουν καλ-

κού, αλλά και βυζαντινά. Τώρα όμως δεν υπάρχει τίποτα εκτός από λίγα που είναι γερά κολλημένα σε σταλαγμιτικό υλικό. Ήσως, ή μάλλον ασφαλώς, μια ανασκαφή θα φέρει στο φως κι άλλα ευρήματα.

**Τουρισμός:** Η σπολιά αυτή είναι αρχαιολογική. Ακόμα συνδέεται με τη μεσαιωνική ιστορία της Εύβοιας. Ο στολισμός της είναι πολύ όμορφος και η αξιοποίησή της θα προσέφερε πολλά στην περιοχή.

## ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Θ. ΣΚΟΥΡΑΣ (1975). Οχυρώσεις στην Εύβοια, *AEM*, τόμ. Κ' Αθήνα, σελ. 369.

P. BOUDOU - SALTET, M. CLERGUE - CAZEAU, TH. SCOURAS (1978).

Biotope Hypogé Saisonnier d' un bufonide en Eubée, *Biologia Gallo-Hellenica*, Vol. VII No 1-2, Athens p. 233 κ. εξ.

ΑΔ. ΣΑΜΨΩΝ (1980<sup>a</sup>). Προϊστορικές θέσεις και οικισμοί στην Εύβοια, *AEM*, τόμ. ΚΓ' Αθήνα, σελ. 190.

ΑΔ. ΣΑΜΨΩΝ (1980<sup>b</sup>). Η Νεολιθική και Πρωτοελλαδική I στην Εύβοια, *AEM* παράρτημα ΚΔ' τόμου. Αθήνα σελ. 33, 43, 45, 147, 160.

ΑΝ. ΜΠΟΥΛΗΣ (1980). Για την ονομασία του χωριού μας, Εφημ. *Η Φωνή της Οκτωνίας*, αριθ. φύλ. 1, Μάιος 1980.

\* Δεν μπορώ τώρα να σκεφτώ γιατί στη μελέτη μου για τις οχυρώσεις στην Εύβοια έγραφα για έκταση της αιθουσας αυτής πάνω από δύο στρέμματα. Το διορθώνω εδώ.